



Jeg savner fællesskabet!

Lene Guldfeldt, næstformand i menighedsrådet

Kære menighed i Lindholm Sogn.

Jeg blev egentligt lidt ked af det, da jeg hørte planerne for en langsom genoplukning af Danmark. Vi skal stadig holde frisører, storcentre, kirker og biografteatre lukkede frem til d. 10. maj 2020.

Fair nok, at de ikke vil lukke alt op med risiko for, at Coronavirussen spredes endnu mere, nu det ser ud til, den er nogenlunde under kontrol, men at sidestille det at gå i kirke med det at tage til frisør, gå i biografen eller på restaurant, synes jeg viser en manglende forståelse for, hvad det er, vi som kirke kan byde ind med i denne svære tid.

Kirken dækker nogle helt andre behov. Det er ikke en forestilling, vi tager til om søndagen og på helligdage med præsten som medvirkende. Kirken er for mange ikke blot rammen om livets store begivenheder, men derimod rammen om et åndsliv, der giver mening i tilværelsen.

Mange danskere finder heldigvis stadig trøst i Biblens ord og det kristne fællesskab. Det kan man se på tallene for, hvor mange der ser med på de gudstjenester, der lægges op på de sociale medier. Der er heldigvis flere, end man regner med, der ikke bare er kulturkristne, når det kommer til stykket.

Egentligt begyndte min harme allerede i sidste uge, da jeg læste på tekst-tv, at man måske ville tillade, at kirkerne ville kunne holde åbent i påsken, for den er jo en af de store højtider. Ja, jeg troede, det var en dårlig aprilsnar. Heldigvis blev det et nej af hensyn til menighedernes sikkerhed.

Jeg ville nok ikke selv være gået i kirke, selvom der blev lukket op for kirkegang lige efter påske, da jeg selv har flere kroniske sygdomme. Desuden har jeg en mor, der er kræftpatient og p.t. har det meget dårligt, så at udsætte mig selv for smitte og evt. smitte hende ville holde mig hjemme.

Jeg savner det fællesskab, vi har i Lindholm Sogn, jeg savner at høre, om I har det godt, og ikke mindst savner jeg at kunne sætte mig i kirkerummet og nyde musikken, sangen og evangeliet eller bare tage op i Kirkecentret og nyde roen. Det er bare ikke helt det samme kun at kunne sidde herhjemme og kigge over på kirken.

Jeg håber meget, vi snart kan få en plan for, hvornår og hvordan vi må lukke kirkerne op. Er det mon fuld skrue fra dag et, eller er det kun gudstjenester, der må gennemføres? Det har stor betydning for vores planlægning mht. brug af vores ansatte. Det skal jo også kommunikeret ud til jer i menigheden, hvornår og hvordan, vi må mødes igen.

Med venlig hilsen
Lene